

Scène 6 – SOLDATEN UIT KRETA

De soldaten komen op, ze maken muziek. Ze hebben een leider: de Strateeg.

De Atheners verzamelen zich, waaronder de zeven meisjes en zes jongens die uitgekozen worden als offer en Theseus.

STRATEEG Atheners. *(hij spuugt op de grond)*

De soldaten maken een geluid dat aansluit bij de muziek die ze maakten.

STRATEEG Het is tijd.

Soldaten herhalen hun handeling/geluid.

STRATEEG Wij komen jullie kinderen halen.

Soldaten maken een geluid.

STRATEEG Om ze te voeren aan de Minotaurus!

Soldaten maken een geluid.

De Strateeg en de soldaten halen wat kinderen naar voren en bekijken of ze het waard zijn om een offer te worden.

STRATEEG Atheners. *(hij spuugt op de grond)*

Wij hebben onze offers gekozen.

Eerst:

SOLDATEN De meisjes!

STRATEEG Nummer:

SOLDATEN 2!

Kind nummer twee stapt naar voren. De Atheners huilen en roepen bij elk kind dat naar voren moet.

STRATEEG Nummer:

SOLDATEN 3!

STRATEEG Nummer:

SOLDATEN 4!

STRATEEG Nummer:

SOLDATEN 6!

STRATEEG Nummer:

SOLDATEN 8!

STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	9!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	10!
STRATEEG	En dan nu:
SOLDATEN	De jongens!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	12!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	14!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	15!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	16!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	18!
STRATEEG	Nummer:
SOLDATEN	19!
STRATEEG	Nummer:
THESEUS	21!
STRATEEG	Wie ben jij?
THESEUS	Ik ben de jongen die de Minotaurus gaat doden.

De soldaten en de Strateeg lachen.

STRATEEG	Laten we jou dan maar meenemen hè? Mannen!
----------	---

De soldaten pakken de kinderen en duwen ze voor zich uit.

AIGEUS	Wacht! Theseus! Als je veilig terugkomt, hijs dan de witte zeilen op het schip. Overleef je het niet, dan zal het schip terugkeren met zwarte zeilen. Ik zal op de uitkijk staan, op de hoogste rots van de stad, net zolang tot ik het schip weer terug zie varen. Heeft het witte zeilen, dan zal het grootste feest ooit in Athene losbarsten. Maar heeft het zwarte zeilen, dan gooi ik mezelf van de rots af, want dan wil ik niet meer leven. Belooft me dat, Theseus, witte zeilen als je leeft.
--------	--

THESEUS Ik beloof het.
En ik beloof dat ik het monster zal verslaan.

De soldaten en de kinderen gaan af. De Atheners en koning Aigeus blijven bedroefd achter en gaan dan ook af.

Scène 7 – HIER IS MINOS

Kreta, in het paleis van koning Minos (Knossos) of voor het paleis. De Kretenzers staan klaar in twee rijen. Muziek klinkt: DAAU, Anbau. Koning Minos komt op. Hij heeft waakhonden bij zich, een aantal bodyguards en wat bedienden. Minos maakt een groots entree. Hij is een over de top persoonlijkheid, zwarte zonnebril, wit pak, etc. Zijn volk buigt diep voor hem. Hij knipt met zijn vingers en de bedienden brengen hem een stoel. Hij knipt nog een keer en ze brengen hem een drankje etc.

MINOS Zo, mensen, hebben we er zin in?

KRETENZERS Ja koning Minos.

MINOS Koning Minos hoort jullie niet.

Hij vroeg: hebben we er zin in? (*probeert het publiek ook mee te krijgen*)

KRETENZERS Ja koning Minos.

MINOS Nog een keer.

KRETENZERS Ja koning Minos!

MINOS Mooi.

De Minotaurus wordt hongerig.

En Minos verveelt zich.

Waar blijven mijn offers?

Minos knipt met zijn vingers. Een bode verschijnt.

MINOS Is het schip uit Athene er al?

De bode rent weg.

MINOS Koning Minos heeft een hekel aan wachten.

Volk, vermaak de koning.

De Kretenzers vermaken de koning met een act. Minos kijkt verveeld toe. Als het is afgelopen:

MINOS Dat was echt heel saai.

Er gaat niks boven het loslaten van kinderen in het labrynt van de Minotaurus, en ze horen gillen, en schreeuwen en krijsen en smeken!
Hahaha!

De bode rent op en geeft Minos een geschreven boodschap. Hij leest hem.

MINOS Eindelijk.
De koning begon al ongeduldig te worden, en dat is voor niemand leuk.
Haal Arie en Fee.

De bode rent weg.

MINOS En jullie, stelletje derderangs artiesten, wegwezen, naar het plein.
Ksst!

De honden blaffen en jagen de Kretenzers weg.

De bode komt op met met de twee dochters van Minos: Ariadne en Phaedra.

MINOS Arie!
Fee!

Ariadne en Phaedra maken een kleine buiging.

A+F Vader.
MINOS Geef pappa eens een kus.

Ze geven hun vader een kus.

MINOS Zijn jullie klaar voor het grote feest?
ARIADNE Ik snap niet waarom u al die onschuldige kinderen laat vermoorden.

MINOS Arie!
De Atheners zijn niet onschuldig.
Ze hebben je broer gedood.

ARIADNE Dat was lang geleden.
Deze kinderen hebben daar niks mee te maken.

MINOS Jij bent altijd een rare geweest.
Neem een voorbeeld aan je zusje.
Jij hebt wel zin in een feest hè?

PHAEDRA Ja vader.

MINOS Prachtig.
We gaan naar het plein.

Onze nieuwe slachtoffers welkom heten.

Allen af. Ariadne als laatste.