

## 1. PAGE

*We zien een bed en twee vertellers.*

VERTELLER I Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes.  
Welkom, leuk dat jullie er zijn.

VERTELLER J Wij gaan jullie het verhaal vertellen van Koen de Bange.

VERTELLER I Koen is een bange jongen.

VERTELLER J Hij is bang voor honden.

VERTELLER I Voor grote kinderen.

VERTELLER J Voor de buurman van nummer 7.

VERTELLER I Voor de dokter en de tandarts.

VERTELLER J Voor meeuwen.

VERTELLER I Voor yoghurt met stukjes.

VERTELLER J Voor hardrijdende auto's.

VERTELLER I Voor schaduwen.

VERTELLER J Voor scherpe dingen.

VERTELLER I En al helemaal voor monsters onder zijn bed...

VERTELLER J Koen rent altijd weg voor al die dingen.

VERTELLER I Koen kan heel hard rennen.  
Als hij een hond ziet: rennen!

VERTELLER J Als hij naar de tandarts moet: de andere kant op rennen!

VERTELLER I Als hij een schaduw ziet: wegwezen!

VERTELLER J En als hij naar bed moet?  
Ja, als hij naar bed moet, dan springt hij vanuit de deuropening zo op zijn matras!

VERTELLER I Het gebeurde op een avond.

VERTELLER J Koen ging naar bed.

*Koen springt vanaf grote afstand zijn bed in en gaat angstig onder de dekens liggen.*

*Opeens klinkt er geluid van rammelend metaal van onder het bed. Koen is bang. Hij verstopt zich onder de dekens. Het geluid klinkt weer.*

*Dan komt er een ridder onder het bed vandaan gekropen.*

GIJSBERT Zou je me niet eens even helpen?  
Ik zit vast.  
Mijn harnas is verroest.

KOEN Helpen?  
Harnas?  
Wie bent u?

GIJSBERT Ik heb een page nodig.  
Om mijn harnas te oliën.

KOEN Wat doet u onder mijn bed?  
Bent u een monster?

GIJSBERT Ik ben een ridder.

KOEN Bent u gevaarlijk?

GIJSBERT Wat stel jij veel vragen.

Ik zoek een page.  
Wil jij mijn page zijn?

KOEN Page?

GIJSBERT Mijn assistent, mijn hulpje.  
Iemand die mijn paard kooft en mijn eten borstelt.  
Eh, ik bedoel, die mijn paard borstelt en mijn eten kooft.  
En die af en toe mijn harnas insmeert met olie.  
Wil je dat?

KOEN Maar het is al lang bedtijd.  
Ik moet slapen.

GIJSBERT Ben je moe?

KOEN Niet echt.

GIJSBERT Mooi.

KOEN Maar, ik ben helemaal niet geschikt om de page van een ridder te zijn.

GIJSBERT Jij lijkt me juist uitermate geschikt.

KOEN Nee hoor.

GIJSBERT Waarom niet?

KOEN Ik ben overal bang voor.

GIJSBERT Dat is juist goed!  
Kijk, pages, schildknapen en ridders moeten dapper zijn.  
Als je niet bang bent, kun je niet dapper zijn.  
Wie geen angst kent, hoeft ook geen moed te hebben, want die durft alles al.

KOEN Maar ik durf niks.  
Ik durf niet linksaf de straat uit, want daar zit een enge hond achter een hek; ik durf niet op het grote schoolplein, want daar zijn de grote jongens; en ik durf niet naar de bioscoop, want daar is het zo donker.

GIJSBERT Zou je dat wel willen durven?

KOEN Ja natuurlijk.

GIJSBERT Ga met me mee.  
Ik leer je hoe je een page moet zijn, en daarna schildknaap, en uiteindelijk misschien zelfs ridder.  
Maar dan moet je eerst durven meegaan.

KOEN Waarheen?

GIJSBERT Onder het bed natuurlijk.

KOEN Daar zitten monsters!

GIJSBERT Als je dapperheid wilt leren, is dit de eerste stap.  
En ik ben bij je.

KOEN Ja, maar u heeft een harnas aan.  
Ik alleen een pyjama.

GIJSBERT Dan kan jij in ieder geval harder rennen dan ik, mijn harnas is ontzettend zwaar.

KOEN Ik kan heel hard rennen.

GIJSBERT Dat is dan geregeld.  
Hoe heet je?

KOEN Koen.

GIJSBERT Ik ben heer Gijsbert.

Zeg maar Gijs, of Bert.  
Kom mee Koen, vanaf nu ben jij mijn page.

*Koen en de Ridder verdwijnen onder het bed.*